

Start Event

Een nieuw seizoen staat voor de deur! Naast dat de wijken hun startzondagen hebben kun je ook mee doen aan de aftrap van het jeugdwerk!

Op 12 september starten we aan de Baggelhuizerplas. Onder leiding van Outdoor Drenthe worden we uitgedaagd voor een Expeditie Robinson ervaring. Dat betekent kleren aandoen die vies mogen worden

Daarna, onder het genot van een maaltijd, begint de tweede jaargang van Durfte! Er zijn dit seizoen drie groepen waar je je bij kan aansluiten.

De kookgroep van vorig jaar gaat enthousiast door. Hou je van lekker eten en wil je de skills ontwikkelen om dit zelf klaar te maken? Dan zit je hier aan het goede adres. In een relaxte sfeer leer je hoe je verschillende soorten vlees, vis en groenten klaar kunt maken, welke smaakcombinaties bij elkaar passen en wat voor drinken je serveert bij bijzondere gerechten. Wanneer alles is klaargemaakt begint het beste deel van de avond, het opeten!

Naast de kookgroep zijn er dit jaar twee nieuwe groepen. Een daarvan is de journalistiekgroep. Zoals je misschien weet verschijnt er al jarenlang het kerkblad om alle leden van de gemeente goed op de hoogte te houden. Achter de schermen gebeurt hier van alles, reportages, interviews, fotografie, redactie en vormgeving. Al deze aspecten komen aan de orde bij de journalistiekgroep. Je gaat samen aan de slag om mee te werken van het jubileumnummer een spectaculaire glossy te maken! Wie weet zit er in jou wel een talent voor verslaggeven, redigeren of vormgeven verscholen, dan is dit de perfecte manier om die te ontdekken!

Tot slot is er de wielengroep, ook nieuw dit jaar. Wielrennen is een heerlijke manier om je lichaam aan het werk te zetten. In de buitenlucht, genietend van de natuur ontdek wat het zo mooi maakt om samen te fietsen. Als onderdeel van de fietsploeg kun je meer leren over hoe wielrenfietsen elkaar zitten, hoe je sterker en sneller kan worden en wie weet rijdt je binnen de kortste keren de Tour d'Assen! Zie je de gele trui al voor je?

De twaalfde heb je genoeg tijd om met de leiding van de groepen in gesprek te gaan. Ze zullen enthousiasme vertellen over hun hobby's en wat ze gepland hebben voor dit seizoen.

Inschrijven kan tot 1 september. Neem dus snel contact met ons op, dan zien we je daar!

Als je niet bij het startevent kan zijn kun je natuurlijk nog steeds mee doen met een Durfte groep. Bel, app of mail voor vragen.

Daniël Kehanpour
d.kehanpour@pkn-assen.nl
+316 397 527 89

12 september
14:30 tot 18:30
Baggelhuizerplas
Voor iedereen van 12 tot 20 jaar